

Tennis weekend i Polen

Årets tennisresa blev för första gången utanför Sveriges gränser för oss 4 gubbar från Västervik. Tidigare har vi varit i Båstad ett antal gånger, men vi har också varit och spelat i Visby samt Göteborg. I den sistnämnda staden såg vi också Davids cup. Tyvärr så fick vi stryk mot USA den gången. (Inte vi men Sverige)

Tillbaka till resan mot Gdynia och Sopot. Efter båtresan från Karlskrona blev det en taxi till Klubb Arka i Gdynia. Där hade vi bokat en grusbana ett par timmar till en rimlig kostnad på ungefär 70 kr i timmen. En lite sliten, men trevlig klubb. Ett 20-tal välskötta banor omgärdade med bokhäckar. När vi anlände kl 9 så var det rätt tomt på banorna, men efter kl 10 så var det full aktivitet på alla banor. Kul att uppleva detta en fredags förmiddag i september. Vädret som ni ser var mycket behagligt.



På bilden från vänster Henrik Joborn (fd ordföranda VTK), Kjell Skogö, Christer

Ekström samt Bengt Svenningsson



En kall god öl i klubbens trevliga restaurang är inte fel efter ett par timmar på courten.

Därefter blev det ny taxi till Sopot där vi hade bokat en lägenhet med gångavstånd till tennisbanorna. På lördagen blev det grustennis på Sopot tennisklubb grundat 1874. Lite äldre än våra tennisklubb. Dom hade också ett 20 tal välskötta banor och en väldigt fin anläggning, men så är det också Polens tennismecka.



Häftigt med träden som sticker upp bland sittplaterna på centercourten.

Nästa år så satsar vi på Sopot igen. Fina tennisanläggningar, trevliga människor och en väldigt fint ställe att besöka, inte så långt från Sverige.

Vid pennan Bengt Svenningsson